

Zuiverheid

Dag lieve mensen, gegroet in liefde.

Vandaag zullen wij spreken over zuiverheid in de mens.

Zuiverheid in gedachten en gevoelens, in het eigen begrip en in het eigen oordelen.

Zuiverheid is de eerste van de zeven kernkwaliteiten, die mij ooit zijn doorgegeven en die wij mensen kunnen gebruiken om in onszelf vernieuwing en transformatie aan te brengen.

Wij hebben allemaal schaduwkanten in ons. Het herkennen van deze schaduwkanten is het begin van het pad van spiritueel bewustzijn. Na de herkenning en de erkenning daarvan, komt nu het leren gebruik maken van de kernkwaliteiten, de deugden die wij bezitten. Wist u dat u deugden bezat? Deze deugden hebben wij in ons, want onze afkomst is Geest.

In Geest is alles wat goed is aanwezig.

In de vertaling daarvan, de verdichting in het menselijk zijn, sluipen daar helaas ook schaduwkanten in, de schaduw van de deugden, de ondeugden. Ik zeg altijd: wij zijn ware engelen, maar wij moesten bengelen worden om goed en kwaad te leren onderscheiden, om tot het bewustzijn te kunnen komen van wat de kracht van liefde in ons kan uitrichten.

Zuiverheid is een ontzaglijk groot begrip. Voor de hedendaagse mens op weg naar een dieper spiritueel bewustzijn omvat het veel meer dan wij zo zouden kunnen denken.

Vroeger in de kloosters en in onze oude religies werd aangegeven dat zuiverheid vooral lichamelijk moest zijn. In de kuisheid en dergelijke.

De mens van de jaren tweeduizend krijgt gelukkig een wat groter, meer omvattend beeld van wat zuiverheid kan betekenen voor de mens in zichzelf. Zuiverheid houdt in dat je als de mens die je bent direct en duidelijk kunt gaan herkennen en ervaren wat werkelijk vanuit jouw geestzijn in jezelf aanwezig is. Van waaruit je denkt, spreekt of handelt.

En ook heel duidelijk kunt gaan herkennen wat 'onzuiver' opgelegd is vanuit datgene wat naar je toekomt, maar vooral datgene wat als passieve trillingen, herinneringstrillingen in het eigen etherische veld, het eigen onderbewustzijn, aanwezig is. Het zijn passieve trillingen, maar pas op, ze liggen steeds klaar om bij het minste of geringste teken weer actief te kunnen worden.

Waarom is dit zo?

Is dit een kwalijk spel van duivelse machten of iets dergelijks? Welnee. Het is juist het samenspel vanuit Geest, ziel en persoonlijkheid, waardoor deze passieve herinneringstrillingen in het bewustzijn van de mens kunnen komen om uiteindelijk getransformeerd te worden door de liefdeskracht die wij hebben. Die wij zeer groot in onszelf aanwezig hebben.

Hiertoe behoort het besef dat wij mensen in onze volle waardigheid staan als de mens die wij zijn in de materie, komend vanuit Geest in een altijd durend samenspel met onze onsterfelijke ziel. Hoe wij vanuit dit samenspel uiteindelijk de weg van inwijding kunnen volgen die voor elk mens op een geheel eigen wijze zal plaatsvinden. Die weg is de weg van de mens die komt vanuit Geest, worstelt door de materie en haar schaduwen en duisternis, maar toch in zichzelf het licht en de liefde weer kan herkennen en ook kan gaan hanteren in zijn leven.

De mens van nu heeft niet genoeg meer aan grote filosofieën, aan wijsheid en kennis alleen. Die mens van nu wordt geacht om juist vanuit de gelijkwaardigheid tussen Geest en materie, nu te kunnen handelen vanuit de eigen verantwoordelijkheid voor het weten van geestzijn.

Dat kan pas als de mens de liefdeskracht zodanig ontplooit dat er zuiverheid kan komen en zuivering in wat er in de mens aanwezig is en in zoals hij existeert.

De cyclus van de zeven kernkwaliteiten zal zodanig worden belicht, dat in de mens een nieuwe kracht kan gaan groeien. Het is mooi om dat allemaal te horen, maar je moet ook die kracht in jezelf gaan stimuleren om hem te realiseren in je leven. Zodat je niet iedere keer, wanneer de twijfel binnensluipt, terugvalt in een neerwaartse spiraal van twijfel: 'Kan ik het wel, ben ik het wel, heb ik het wel?' Twijfel holt uit. Twijfel maakt dat er bijna niets overblijft van je eigen kracht, je liefdeskracht.

Ook angst is zo'n insluiper en soms merk je het niet eens: 'Ik kan het leven niet aan, wat doe ik in dit leven, er is niemand die mij helpt, ik ben helemaal alleen.'

Angst maakt je zo klein. Waar is dan je kracht, je liefdesgevoel, je besef dat je een wezen van licht bent? Hoe kunnen wij vanuit zuivering in onszelf te werk gaan met deze insluipers?

Deze zuivering houdt in dat er in de mens vanuit een heel diep weten, heel direct en duidelijk herkend kan worden: het zijn in Licht, de Godsvonk die wij zijn in onszelf.

Vanuit dit vertrekpunt is de mogelijkheid ontzaglijk groot aanwezig om de overgebleven insluipers – die stiekem in onszelf op de loer liggen – te gaan herkennen en te veranderen en ten slotte te gaan transformeren.

Zuiverheid houdt in: een eindeloos respect voor het eigen zijn, voor de waardigheid die jij als mens hebt in dit leven – in alle levens, maar nu in dit leven – dat jij bent deze vonk Gods. Wanneer je dit heel duidelijk tot een directe beleving kunt maken, dan komt er een energie vrij waarmee je daadwerkelijk kunt gaan werken. Geest in materie realiseren.

Het betekent dat je juist vanuit dit begrip zuiverheid gaat leren kijken naar wat daar in jouw persoonlijkheid, het mensje dat wij allen zijn, nog ligt aan aankeefsels en onzuiverheden. Waarvoor wij in onze persoonlijkheid de schijn van respect en waardigheid ophouden, maar dat in werkelijkheid niet zijn.

De zuivering – vanuit de mate van respect dat wij hebben voor de vonk Gods die wij zijn – houdt in dat er ook besef en begrip gaat komen voor de eigen verantwoordelijkheid om vanuit dit respect te leven. Hoe wij omgaan met datgene wat in ons leven steeds weer opnieuw ons tracht te ondergraven, los te weken van het besef de vonk Gods te zijn.

Wat is het dat ons als het ware steeds besluit?

Ik noemde onze angst en twijfel, waardoor wij niet de verantwoordelijkheid aan kunnen, durven of mogen van onszelf, om in het respect voor de eigen waardigheid te staan.

In ons etherisch veld, of onderbewustzijn, liggen de passieve herinneringstrillingen verborgen die wij vanuit andere levens – in de continuïteit van leven – hebben meegenomen.

Deze hebben wij niet voor niets meegenomen in dit leven. Want de bedoeling is dat juist in dit leven al datgene naar ons toe zal komen, waardoor wij het begrip, het inzicht, maar uiteindelijk ook de daadkracht gaan ontwikkelen om ons van de zwaarte van deze oude trillingen te kunnen verlossen.

Uiteindelijk zullen wij ze totaal elimineren.

Hoe lang dat duurt, weet ik niet.

Waar ik naar toe wil is ons dagelijkse leven. Hierin worden wij steeds geconfronteerd met hetgeen in onszelf aanwezig is en wat steeds opnieuw, ten goede of niet ten goede, geprikkeld en gestimuleerd wordt. Wat naar ons toekomt, heeft altijd een resonantiepoint in wat er diep in onszelf aanwezig is, bewust of onbewust. Heel belangrijk. Onthoudt u dat.

Dit betekent dat, wanneer wij uitgaan van deze hoge kosmische en diepe spirituele achtergrond, wij dan ook beïnvloed worden door datgene wat naar ons toekomt. Het betekent dat omstandigheden, mensen, alles wat in ons leven zo sterk is aangeraakt en gestimuleerd dat wij er verdriet of pijn van hebben, ons helemaal bepalen.

Wanneer het besef dat er altijd een resonantiepoint in onszelf aanwezig is, duidelijk wordt, krijgen wij een bepaalde innerlijke ruimte om er op een andere wijze naar te kunnen kijken.

Dan ontstaat er een verschuiving van energieën in onszelf, waardoor er krachten vrijkomen om ermee te kunnen werken.

Welke hulpmiddelen kunnen wij gebruiken om onze herkenning en erkenning van ons eigen hoger Zelf en de integratie daarvan in onszelf, tot een werkelijke realiteit te maken?

We denken zo in ons dagelijkse leven dat het allemaal aan ons voorbijgaat, maar toch is dat absoluut niet het geval.

Het is wel zo dat wanneer een bepaald spiritueel bewustzijn alleen blijft hangen in ons mentale zijn en als het ware langs de emoties heen glijdt, het zich dan niet werkelijk kan gaan realiseren in de menselijke persoonlijkheid.

Dat is absoluut noodzakelijk.

Zuiverheid houdt in: een innerlijke zuiverheid die gebaseerd is op de werkelijke integratie van het eigen hoger Zelf in onze eigen menselijke persoonlijkheid. Dat houdt in dat ons eigen corrigerend vermogen naar het Zelf wordt gericht. Dus er ontstaat dan een zelfcorrigerend vermogen, of nog iets verder, een bepaalde mate van zelfdiscipline.

Zelfdiscipline houdt in dat de mens vanuit het eigen hoger Zelf, vanuit die integratie dus, zélf de baas is in het zelf. Het corrigerend vermogen dat wij hebben, richten we bijna altijd op iets buiten onszelf.