

Mijn eerste boek

Door Zohra Bertrand-Noach werd ik lid van Psychosofia en ontmoette ik Paulus Rijntjes en Magnolia Heijboer. Ik volgde cursussen spirituele genezing en begon naast mijn werk te praktiseren, cursussen te geven en me te verdiepen in mijn gevoelsleven. Deze zoektocht leidde tot de ontdekking van mijn gave van hooggevoeligheid.

Dit boek is mijn getuigenis over het leren volgen van je eigen gevoel. Hoe ik ben gekomen tot een levenswijze waardoor ik meer rust ervaar en beter om heb leren gaan met tegenslagen.

Met dit boek hoop ik anderen te inspireren zich open te stellen beter naar het gevoel te gaan luisteren.

Dit kan leiden tot meer inzicht in de zin van het leven.

Ik werk nu aan het tweede boek met esoterische beschouwingen waarmee ik probeer antwoorden aan te reiken op levensvragen.

Voor meer informatie zie mijn website: <https://theoberg.nl/>

Theo Berg